

DE MANTEL



H. HART-BEELD, MAASSTRAAT-GRDTESTRAAT, CUUK.



Pastoor Theo Lamers

We mogen weer...

Beste parochianen,

Vanaf 1 juni mogen we onder strenge voorwaarden weer samen gaan vieren. Het was een vreemde en ongemakkelijke periode om niet samen te kunnen vieren. Nu mogen we met de noodzakelijke maatregelen weer samenkomen. Het parochiebestuur heeft, gezien de zwaarte en intensiteit van de maatregelen, besloten om op dit moment 1 kerk in gereedheid te brengen om vanaf 14 juni weer samen te vieren, namelijk de Martinuskerk in Cuijk.

Omdat we wat betreft aantallen aan beperkingen vast zitten (max. 30 personen), hebben we besloten om ook dagelijks te blijven vieren. We verzoeken parochianen die doordeweeks naar de kerk kunnen vooral dan te gaan, om op die manier degenen die enkel op zaterdag of zondag kunnen, ruimte te geven.

Uiteraard willen we u adviseren om, als u tot de kwetsbare doelgroep behoort, thuis te blijven! Wij zijn blij dat we weer samen kunnen komen, maar willen u allereerst vragen, om voor uw eigen gezondheid zorg te dragen! Wij blijven voorlopig via Omroep Land van Cuijk ook onze zondagsviering uitzenden, zodat u zo met ons verbonden kunt zijn!

Gezien de voorwaarden die rondom de vieringen nodig zijn, vindt de viering voorlopig om 10.00 uur plaats. Zoals u verderop zult lezen moet u voor de vieringen reserveren. Mocht, met name voor de zondag, 1 viering te weinig zijn, dan zullen we overwegen om dat uit te breiden door ook 's middags en/of 's avonds een viering te houden. U vindt hierover dan meer informatie over op onze website, in het reserveringssysteem of via de telefonische reservering.

We beseffen dat alle afspraken en regels het kerkelijk leven anders zullen maken. We vragen u om hieraan medewerking te verlenen en als u in de kerk komt strikt de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.

Alle regels die door de overheid en de bisschoppen zijn uitgevaardigd willen vooral ervoor zorgen dat de kerken geen bron van besmetting worden! Samen willen we proberen om binnen die regelgeving kerk te zijn. Helpt u ons mee? We hopen u snel weer - op gepaste afstand - te zien!

Pastoor Theo Lamers



Richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden>, <http://www.cioweb.nl>. Als parochiebestuur hebben wij besloten om met alle maatregelen die gelden van 14 juni 1 kerk te openen om samen te vieren, namelijk de Martinuskerk in Cuijk.

Protocol

Het protocol geldt voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. De richtlijnen zijn opgelegd door de Nederlandse Overheid, de RIVM en de Nederlandse bisschoppen. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste zaken vermeld. De volledige protocollen van de bisschoppen vindt u op onze website.

Hygiëne

De parochie zorgt ervoor dat de kerk tussen elke dienst gereinigd wordt. Er bestaat de mogelijkheid dat u gevraagd wordt om voorafgaand en/of na afloop van de viering uw eigen zitplaats met een hygiënisch doekje te reinigen. Probeer u in de kerk zo min mogelijk aan te raken.

- * Bij aankomst bent u verplicht om uw handen te ontsmetten met beschikbare desinfecterende gel.
- * Maakt u s.v.p. thuis gebruik van het toilet. De toiletgelegenheid is enkel bij uiterste nood toegankelijk.
- * De ramen van de kerk blijven open om voldoende ventilatie te houden. Bij mooi weer zullen ook de deuren geopend blijven.



Aankomst

- U moet zich vooraf aanmelden. Hoe dit in z'n werk gaat, daar leest u elders meer over.
- Houdt u steeds goed de anderhalve meter regel in acht.

- Bij aankomst bij de kerk wordt u gevraagd of u zelf corona-gerelateerde klachten heeft, en of u met mensen in contact bent geweest die corona besmet zijn. Als dit zo is, kunt u helaas geen kerkdienst bijwonen en kunt u het beste vooral thuis blijven. Denkt u vooraf hierover na. Als u één van de onderstaande vragen positief kunt beantwoorden dient u thuis te blijven:

1. Heeft u COVID-19 (corona)?
 2. Heeft u een huisgenoot/partner met verdenking op of besmetting met COVID-19 (corona)?
 3. Heeft u in de afgelopen twee weken hoestklachten gehad?
- Had u in de afgelopen twee dagen:**
4. een temperatuur hoger dan 38 °C? Of bij gebruik van een koortsremmer zoals paracetamol hoger dan 37,5 °C?
 5. meer kortademigheid dan normaal in rust of bij lichte inspanning?
 6. griepachtige klachten (ziek gevoel, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, extreme vermoeidheid, pijn achter de ogen etc.)?
 7. neusverkoudheid (snotteren en/of niezen)?
 8. verlies van smaak en/of reuk?
 9. diarree?

- Ook wordt u gevraagd of u een toegangsbewijs heeft, of gereserveerd heeft. Zo niet, dan kan de toegang tot de viering u worden ontzegd vanwege het maximale aantal bezoekers.
- Bij binnenkomst wordt uw (gereserveerde) kaartje gescand.
- Vervolgens krijgt u op aanwijzing een plaats toegewezen. Enkel leefeenheden mogen naast elkaar plaats nemen. Voor de anderen geldt de anderhalve meter regel.
- In de kerk is een verplichte looproute. Deze dient u te volgen.

Tijdens de viering

- Probeert u tijdens de viering zo min mogelijk uw gezicht aan te raken, of anderen aan te raken. Dat betekent bijvoorbeeld: Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt en bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt, gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader en gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
- Als er voorzang is tijdens de viering, wordt u verzocht niet mee te zingen.

Communie

We mogen tijdens de viering weer communie uitreiken, maar ook met de hygiëne voorwaarden in achtnemend. Let u bij het communie gaan op de aanwijzigingen die gegeven worden en houdt u de looproutes en afstand van anderhalve meter in acht.

De communie kan ontvangen worden met een plexiglas scherm als afscheiding en bescherming. En u dient voor het ontvangen van de communie de handen nogmaals te desinfecteren. Door middel van een pincet zal de communie op uw hand gelegd worden. Wilt u de H. Hostie niet op uw hand ontvangen, dan kan een eigen 'corporale' meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.



Verlaten van de kerk

Aan het einde van de viering volgt u de aanwijzingen die gegeven worden om de kerk veilig te verlaten. Blijft u niet voor de deur van de kerk staan voor sociale contacten, maar loop gewoon naar huis. De anderhalve meter afstand geldt ook buiten de kerk.



Sacramenten

Doopsel

Het toedienen van het doopsel wordt in principe uitgesteld. In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere ritens in de kerk (inclusief de zalving).

Sacrament van boete en verzoening (biecht)

U kunt niet biechten in een biechtstoel. Voor een biechtgesprek kunt u met de pastores contact opnemen.

Eerste Communie en Vormsel

Het sacrament van het vormsel en de Eerste Communie zijn uitgesteld tot het najaar, in de hoop dat we dan het sacrament mogen toedienen.

Sacrament van de Zieken

Hiervoor kan contact met de pastoor opgenomen worden. Bij de zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

Uitvaart

Uitvaarten kunnen in de kerk plaatsvinden met inachtneming van de regelgeving. U kunt hierover contact opnemen met de pastoor.



Toegangskarten vieringen

Sinds lange tijd zal op 14 juni a.s., in de St. Martinuskerk in Cuijk, de eerste eucharistieviering met parochianen gehouden worden. Om samen te kunnen vieren, hebben de overheid en de bisschoppen een aantal protocollen voorgeschreven waar we ons aan moeten houden. Eén van de maatregelen is dat men moet reserveren om een viering bij te kunnen wonen. In de maand juni mogen we met 30 mensen vieren, vanaf 1 juli zijn er 100 plaatsen. Het uitgangspunt is om vanaf juli iedereen de mogelijkheid te bieden om tenminste 1x in de week een viering bij te wonen. Om dit allemaal in goede banen te leiden dient u via een ticketsysteem digitaal de kaarten te reserveren. Hieronder vindt u het stappenplan hoe dit werkt.

Stappenplan

1. Ga naar de volgende webpagina:

<https://eventix.shop/fseq4td5>.

U komt dan op de pagina waarop de vieringen in onze kerk staan vermeld.



2. **Klik op de viering** waar u naar toe wilt en u gaat naar een volgende pagina.

3. U komt dan op de pagina waar u met het + en - teken het **aantal** kaartjes kunt aangeven. (U kunt maximaal 2 kaartjes per keer reserveren!) Klik vervolgens op: **volgende**. Wilt u meer dan 2 kaarten reserveren voor dezelfde viering, bijvoorbeeld voor het hele gezin, dan is het mogelijk meerdere boekingen te plaatsen.



4. Vervolgens kunt u kiezen of u uw gegevens via Facebook of handmatig wilt invullen.



5. Bij de persoonsgegevens wordt u allereerst gevraagd naar de naam, het emailadres en telefoonnummer (10 cijfers) van de **ontvanger**.



Klik vervolgens op **Ticket 1**. Daar kunt u de naam van degene die de kerk bezoekt invullen en de ge-

zondheidsvraag beantwoorden. Dit dezelfde doet u eventueel ook voor **Ticket 2**. Als u alle gegevens heeft ingevuld kunt u op volgende klikken.

1 2 3 **Persoonsgegevens** 4

Ticket 1 – Toegangsbewijs Eucharistieviering

Achternaam*
Van Cuijk

Ik verklaar op dit moment geen coronaverschijnselen te hebben.

i Bij hoesten, verkoudheid of koorts: blijf thuis!

Ticket 2 – Toegangsbewijs Eucharistieviering

Totaalbedrag – (inclusief BTW)

VORIGE VOLGENDE

6. Bij het betaaloverzicht ziet u dan dat de kaartjes niets kosten en kunt u de voorwaarden van het programma accepteren en op **plaats order** klikken, hiermee afgerond.

1 2 3 4 **Betaling**

Toegangsbewijs Eucharistievie... – +

Toegangsbewijs Eucharistievie... – +

Betaalmethode – +

Uw kaarten zijn gratis, geen betaling vereist

Totaal: –

Emailadres ontvanger Jan Van Cuijk
(VanCuijk@martinuscuijk.nl)

Ik accepteer de algemene voorwaarden van Eventix

VORIGE PLAATS ORDER

7. Op de volgende pagina kunt u desgewenst de **kaartjes** downloaden, maar ze komen ook in de opgegeven mailbox. U kunt eventueel ook doorgaan met andere vieringen te reserveren. De reservering is hiermee afgerond.



Order

Binnen enkele minuten ontvangt u de tickets op VanCuijk@martinuscuijk.nl

DOWNLOAD JE TICKETS

Betalingen	Betaald		
Type	Status	Bedrag	Datum
iDeal	Betaald	- + -	
Totaal		-	

Toegangsbewijs Eucharistieviering – +

Toegangsbewijs Eucharistieviering – +

8. **Print** de tickets uit en breng deze mee als u naar de kerk komt, of zorg dat het ticket digitaal op uw telefoon staat. Op ieder ticket staat de datum waarvoor u gereserveerd hebt.



U kunt ook telefonisch tickets bestellen bij de pastorie op **maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, telefoonnummer 0485-312555**. Dan leggen we de tickets achter in de kerk voor u klaar. Mocht u hier vragen over hebben of heeft u hulp nodig bij het reserveren, neem dan contact op met de pastorie tijdens de genoemde uren. Op andere momenten kunnen wij u helaas niet in tickets of hulp voorzien.

De gegevens van de tickets zullen 1 maand bewaard worden om, indien er ondanks de maatregelen een melding zou komen dat iemand besmet is, wij andere bezoekers van deze viering kunnen berichten.

Mocht u een ticket gereserveerd hebben en onverhoopt niet naar de viering kunnen komen, wilt u het dan telefonisch annuleren? Dan kunnen wij de plaats weer aan iemand anders geven.



Vieringen overzicht

Alle dagen van de week is er een viering om 10.00 uur in de Martinuskerk in Cuijk.

Bijzondere heiligen en feesten die we in de komende weken gedenken:

- zondag 14 juni:** hoogfeest Sacramentsdag
- vrijdag 19 juni:** hoogfeest heilig Hart van Jezus
- zaterdag 20 juni:** Onbevlekt hart van Maria
- zondag 21 juni:** 12de Zondag door het jaar
- woensdag 24 juni:** Hoogfeest H. Johannes de Doper
- zaterdag 27 juni:** H. Cyrillus van Alexandrië
- zondag 28 juni:** 13de Zondag door het jaar
- maandag 29 juni:** Hoogfeest HH. apostelen Petrus en Paulus
- dinsdag 30 juni:** HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome
- vrijdag 3 juli:** Feest H. apostel Tomas
- zaterdag 4 juli:** H. Elisabeth van Portugal
- zondag 5 juli:** 14de Zondag door het jaar
- maandag 6 juli:** H. Maria Goretti
- dinsdag 7 juli:** Feest Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch, eerste steenlegging van de Martinuskerk
- donderdag 9 juli:** Feest HH. Martelaren van Gorcum
- zaterdag 11 juli:** Feest H. abt Benedictus, patroon van Europa
- zondag 12 juli:** 15de Zondag door het jaar



Schema Kaartjes kerkbezoek

De kaartjes van de vieringen komen telkens op maandag beschikbaar:

- Op **8 juni** voor de periode tot en met **za 27 juni**
- Op **15 juni** voor de periode tot en met **za 4 juli**
- Op **22 juni** voor de periode tot en met **za 11 juli**
- Op **29 juni** voor de periode tot en met **za 18 juli**
- Op **6 juli** voor de periode tot en met **za 25 juli**
- Op **13 juli** voor de periode tot en met **za 1 augustus**

welkom!
we zijn weer



Het Heilig Hart

Juni: maand van het Heilig Hart

De maand juni is in de rooms-katholieke kerk toegewijd aan het Heilig Hart. Meestal valt de derde vrijdag na Pinksteren in juni. Die dag wordt het 'hoogfeest van het heilig Hart van Jezus' gevierd.

In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht. Sint-Augustinus (354-430) beschreef het hart als symbool van liefde. Middeleeuwse mystici beschreven hun ervaringen van de hartstochtelijke liefde van Jezus voor de mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang van de ander.

Visioen

Het Heilig-Hartfeest ontstond in Frankrijk. In een visioen van Sint-Margaretha Maria Alacoque (1646-1690) toonde Jezus zijn bloedend hart. Hij maakte deze mystica uit het Franse Paray-le-Monial deelgenoot van zijn verdriet vanwege het grote aantal mensen die zijn liefde afwezen.

Daarom moest er een dag komen waarop zijn onmetelijke liefde centraal zou komen te staan. In het visioen gaf Jezus de opdracht de feestdag in te stellen op de vrijdag na de achtdaagse van Sacramentsdag, oftewel de derde vrijdag na Pinksteren.



H. Hartbeeld Beers

Feest

Franse bisschoppen en kloosteroversten die geloof hechtten aan het getuigenis van Margaretha Maria Alacoque deden wat Jezus haar bevolen had. In 1672 gaf de bisschop van Rennes aan de religieuze congregaties van de Sint-Johannes Eudes (1601-1680) voor het eerst verloop om een feest ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren. In 1765 erkende paus Clemens XIII de 'derde vrijdag na Pinksteren' officieel als een plaatselijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor heel de RK-Kerk voor en kende er een hoge liturgische rang aan toe.



H. Hart Linden

Juni

Nadat de pausen de maand mei als Mariamaand hadden gepropageerd, groeide geleidelijk het gebruik maand juni als Heilig-Hartmaand te beschouwen. Dat hield in dat gelovigen zich in juni bijzonder toewijdden aan het Heilig Hart, wat onder meer inhield dat men boete deed om de veelvuldige locheningen van Jezus' liefde voor de mensheid als het ware te compenseren. Eind 19de eeuw haalden veel katholieke huisgezinnen een heilighartbeeld in huis, dat in juni extra vereerd werd.

Goede Vrijdag

De plaatsing van het feest op de vrijdag is een duidelijke verwijzing naar Goede Vrijdag. Het geeft zo de band aan met de herdenking van Jezus' lijden en sterven. Vanaf 1929 komt in de liturgische teksten van het Heilig-Hartfeest als centrale gedachte naar voren de verzoening die Jezus vanwege Gods oneindige barmhartigheid door zijn lijden en dood tot stand heeft gebracht. In een misgezing van het Heilig Hart wordt het zo verwoord: God heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.



H. Hart St. Agatha

Doorboring

De evangelielezing van de Heilig-Hartmis is genomen uit het Evangelie van Johannes. Daarin wordt verteld dat een Romeinse soldaat de zijde van Jezus dode lichaam doorstak. 'Meteen kwam er bloed en water uit', aldus Johannes 19,34. Deze doorboring van Jezus' hart wordt in de katholieke traditie soms geïnterpreteerd als de oorsprong van de Kerk, waarin de gelovigen met water zijn gedoopt en in de eucharistie eten en drinken van het Lichaam en Bloed des Heren.





Andere activiteiten

Voor vergaderingen en bijeenkomsten geldt binnen de parochie op dit moment de volgende afspraak:

- Bijeenkomsten die uitgesteld kunnen worden vinden geen doorgang.
- Indien nodig kan er digitaal vergaderd worden.
- Indien er fysiek vergaderd moet worden blijven de richtlijnen van de RIVM van kracht.



Vieringen

iedere dag om 10.00 uur

Om diverse praktische redenen hebben we voor de komende tijd de viering op 10.00 uur geplaatst, zodat ook degenen die na de viering de kerk nog reinigen rond de middag weer thuis kunnen zijn.

Afhankelijk van de aanmeldingen voor de vieringen zullen we het aantal vieringen (m.n. in het weekend) uitbreiden, binnen de richtlijnen die daarvoor mogelijk zijn en rekening houdende met de vrijwilligers, om hen niet teveel te belasten.

De kerk zal 20 minuten voor het begin van de dienst geopend worden.



Uw bijdrage helpt

De kerken van onze parochie zijn 3 maanden gesloten geweest. Dat betekent ook dat voor de parochie de inkomsten van de vieringen, intenties en kaarsengeld fors lager zijn. De uitgaven daarentegen blijven gelijk en we moeten zelfs extra uitgaven doen vanwege de voorschriften waar we aan moeten voldoen. Denkt u maar aan:

Reinigingsdoekjes, € 1,30 per pak

Ontsmettingsgel, € 21,50 per fles

Afstands-tape, € 11,25 per rol

Uw bijdrage is uiteraard welkom na de vieringen in de collecte, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken t.n.v. R.K. parochie H. Martinus, NL67RA-B00177493232



Een kaarsje opsteken

Bij het kaarsenbranden dient u de anderhalve meter regel te volgen. U kunt uw kaars aan een andere reeds brandende kaars aansteken. Als dat niet kan, gebruikt men een eigen aansteker of lucifer. Ook kunt u het kaarsje onaangestoken op de daarvoor bestemde plek zetten. Wij zorgen dan dat het ontstoken wordt. Er liggen geen lucifers of aansteekkaarsjes.



Zondagse Eucharistie

Tot 1 juli zendt Omroep Land van Cuijk de zondagsviering vanuit de Martinuskerk uit op zondagen om 11 uur via het TV-kanaal of de website van Omroep Land van Cuijk. De viering komt ook op ons YouTube-kanaal.

Na 1 juli komt de viering op Omroep Land van Cuijk weer uit Overloon. Wij zijn heel blij dat we afgelopen periode zo prettig met de omroep hebben kunnen samenwerken om de vieringen uit te zenden!

Vanaf 14 juni gaan proberen onze dagelijkse eucharistievieringen rechtstreeks te live-streamen via de facebookpagina van de pastoor en via ons YouTubekanaal. Daar kunt u de viering ook altijd terugkijken.



Digitale parochie!

Veel informatie vindt u in deze periode op: www.martinuscuijk.nl; Op deze pagina vindt u informatie en inspiratie om thuis te bidden. Daarnaast vindt u ons op: facebook: parochie H. Martinus of Theo Lamers; instagram: parochie_h_martinus; twitter: MartinusCuijk. Nieuw is ons Youtube-kanaal parochie Martinus waar we filmpjes van vieringen en gebeden op plaatsen.



Contactgegevens

Parochie H. Martinus
Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk
T. 0485.312555

Momenteel zijn wij bereikbaar via info@martinuscuijk.nl of een bericht op het antwoordapparaat. Voor dringende gevallen als ziekenzalving en overlijdens kunt u het noodnummer bellen dat op het antwoordapparaat vermeld staat.